



Hillary: Oh, God!

Aanhangers. Aanhangers van Trump!

Lachen, ja, lach maar naar ze.

Lach maar naar ze en blijf staan.

Blijf heel stijf staan. Roerloos, dan zien ze je niet.

Als je stilstaat dan zien ze je niet.

Ik geloof dat het werkt, ze zien me inderdaad niet. Had Bernie Sanders toch gelijk.

Waarom gaan ze nou niet weg?

Zouden ze me ruiken? Zou dat kunnen?

Nee, vast niet, ik ben al jaren niet meer ongesteld geweest.

Ik kan hen wel ruiken. God, wat staan ze dichtbij.

Wat een stank. Ik word er een beetje onpasselijk van.

Die tanden, met dat bloedende tandvlees, walgelijk.

En hun hoorns zijn ook zo groot.

Stil! Blijf stilstaan. Want als ze je zien, oh, ik moet er niet aan denken.

Als ze je zien dan nemen ze je mee, Hillary.

Dan nemen ze me mee en geven ze me een automatisch machinegeweer.

Daarmee moet ik dan ongewenste minderheden doden.

Dan dwingen ze me moslimkinderen overhoop te knallen,

En dan voeren ze mij hun nog warme harten.

Oh, ik word er misselijk van. Ik word er kots- en kotsmisselijk van.

Blijf stilstaan, Hilldog. Geef niet aan ze toe.

Een beetje misselijkheid is minder erg,

dan meegenomen worden door een massa gehoornde, onwelriekende, bloeddorstige, kannibalistische Trumpaanhangers.

Denk aan iets leuks, Hill.

Denk aan Disneyland.

Denk aan inkomensgelijkheid, aan toegankelijke zorg,

Goede onderwijssystemen, studiebeurzen, afnemende jeugdwerkloosheid.

Nee, nee, nee dat helpt niet.

Denk aan iets anders! Iets anders!

Denk aan, denk aan, denk aan,

Denk aan wit besneeuwde vlakten
Op een mooie dag in maart
Denk aan ruige oceanen
OP een mooie ansichtkaart

Of de sigaren van je man
In zijn geile assistent
Of dat jij in de VS
Straks de grootste bent

Of de prachtig mooie sterren
Op de vaderlandse vlag
Of dat ik straks op hotel
weer aan de wodka mag

Of die hele vreemde vissen
in de Marianentrog
Of dat jij in de VS
De allergrootste wordt